

הורים יקרים שלום וברכה,

פרשת "בלק" אותה קראנו השבת מפגישה אותנו עם דמותו של בלעם. בלעם פיתח את היכולת להביט בעין רעה לכדי אומנות. משלחות הגיעו אליו כדי להפציר בו לסייע בידם להילחם בישראל בכוחו הגדול הנעוץ במבטו השלילי.

מוסד חינוכי שחפץ להתקדם ביחד עם תלמידיו חורט על גדלו את האנטייתזה לבלעם. מי שרוצה בענווה גדולה לזכות לקדם תלמידים חייב לסגל לעצמו **עין טובה**. עין טובה שמגיעה לכדי אומנות. היכולת להביט על תלמיד ועל המציאות שבה הוא חי, ולגלות את הנקודה הטובה שקיימת ובווערת בו.

אנו שואפים לפתח בליבנו ובלב תלמידנו את העין הטובה. שכל תלמיד יביט על עצמו בעין טובה, ומבט זה יתרחב מעגלים מעגלים, על החברה בה הוא חי, בביתו, במקום מגוריו, בישיבה, ועל החברה הישראלית כולה שאנו כל כך שמחים להיות חלק ממנה.

מפורסמים דבריו של ר' נחמן מברסלב, בתורה רפב' בליקוטי מוהר"ן:

**"דע פי צריך לדון את כל אדם לכף זכות ואפילו מי שהוא רשע נמור צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות"**

המשפטים הללו עוסקים במבט של האדם כלפי זולתו, אך ר' נחמן לא עוצר בכך וממליץ לאדם להתייחס כך כלפי עצמו:

**"כי צריך האדם לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו..."**

העין הטובה הזאת כוחה במבט הטוב שמביט עלינו ריבוננו של עולם. בכל בוקר, בעת שפותחים את עינינו, אנו אומרים "מודה אני לפניך מלך חי וקיים... רבה אמונתך", אנו מודים לרבנו של עולם על **האמון** הגדול שהוא נותן בנו בכל יום מחדש, ומכאן אמון זה אנו מתחילים יום חדש למען שמו באהבה.

נתפלל שנזכה לפעול מתוך אותו מבט גדול על עצמנו, ובעבודתנו החינוכית.

אנו בעיצומו של החופש הגדול כשפנינו כבר נשואות לעבר שנת הלימודים הבאה.

ההערכות הפיזית בעיצומה, הכנת בניין הכיתות והפנימיות, קידום אמצעי התקשוב ושיפור פני הכיתות. לא פחות מכך ההכנה החינוכית והמקצועית, בלב של העשייה שלנו בישיבה, בקידום עבודתנו בחינוך, בקודש ובתחומי הדעת המגוונים.

כאן גם המקום להודות ולהוקיר את כלל הצוותים שעמלים בכל השנה כדי לקדם את הישיבה בכל התחומים. לצוות חינוך חברתי, לצוות הפנימיה ומנהלה, למזכירות, לצוות הספרייה, לאב הבית וצוותו, צוות התחזוקה, לאנשי התקשוב, לצוותי המורים השונים, לצוות הייעוץ והטיפול, ולצוות המחנכים המסור.

תודה גדולה לאופיר בן אילוז מנהל התיכון על הובלה מקצועית וברוח נעימה של כלל לימודי התיכון. מדובר במערכת גדולה ומורכבת שאותה הוא מנווט ביד בטוחה תוך מציאת פתרון ומענה לכלל ולפרט על צרכיו המגוונים.

הזדמנות להודות למר גבריאל חמו, מנכ"ל עמותת "רוח הגולן", על עשייתו הברוכה שמאפשרת לנו לחלום ולפעול כדי לחיות את החלומות.



המשך קיץ נעים וחופש מהנה ובטוח  
הרב חיים איזנטל  
ראש הישיבה