



הוריס יקריס!

בשמחה גדולה אנו מקיימים השבוע את הגמרתון בפעם השלישית בישיבה. שלוש פעמים מהווה "חזקה" וקביעות, וזאת אמירה חשובה שלנו, הגמרתון הפך להיות חלק מהל"ז שלנו.

הגמרתון הוא זמן בו הישיבה מתרכזת בלימוד גמרא. אנו עושים זאת בהתלהבות רבה, שבוע המוקדש לחזרות על מה שלמדנו מתחילת השנה, חידונים, בחנים, לימוד עצמי ובחבורות, משמר לתוך הלילה, חידון מסכם ועוד ועוד.

זמן רב אנו מתכוננים בחשיבה כיצד לבנות נכון את לו"ז הגמרתון, ומקווים שהוא יהיה מוצלח כפי ציפיותינו והעבודה שקדמה לו. נשתדל להמתיק את הלימוד בדרכים שונות ומגוונות, שיהיה הלימוד ערב לפינו.

אנו רואים בכך מסר ערכי ברור, של שימת לימוד תורה בראש, מתוך מוכנות לגיוס הישיבה כולה לטובת הטמעת חביבות לימוד תורה בקרבנו כישיבה.

ראש חודש אדר שחל השבוע מפגיש אותנו עם השמחה של ימים אלו "משנכנס אדר מרבין בשמחה". על מה השמחה? השמחה כמובן על ההצלה מהגזירה הנוראה של המן, שביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, גזירה שנחתמה בטבעת המלך, שעליה נאמר "אין להשיב" ובכל זאת הופרה הגזירה והימים הפכו להיות ימי תשועה והצלה לישראל. השמחה הנחגגת במשך שנים כה רבות חרגה משמחת ההצלה גרידא והיא מציינת את השמחה בנצח ישראל ובהשגחה של רבש"ע על עמו האהוב.

מוכרת היא דרשת חז"ל על הפסוק מהמגילה: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, אמר רב יהודה: אורה - זו תורה, וכן הוא אומר כי נר מצוה ותורה אור. שמחה - זה יום טוב, וכן הוא אומר ושמחת בחגך, ששון - זו מילה, וכן הוא אומר שש אנכי על אמרתך, ויקר - אלו תפלין".

(מסכת מגילה דף טז עמוד ב)

השפת אמת שואל על גמרא זאת:

איתא בגמרא אורה זו תורה. שמחה יום טוב. ששון מילה. ויקר תפלין. וצריך ביאור. ומה שינה הכתוב את טעמו ולא פירש ליהודים הי' תורה ויו"ט ומילה ותפלין.

אבל הענין הוא שזה עצמו היה הגאולה והישועה שהרגישו בני"ז זאת בנפשותם. כי התורה היא האורה. והמילה ששון...

(שפת אמת שמות לפורים שנה תרמח)

השפת אמת שואל על דרשת חז"ל, אם אכן כל מילה מציינת מצווה מיוחדת מדוע זה לא נאמר בפסוק במפורש, "ליהודיים הייתה תורה וכבוד יו"ט, ומילה ותפלין" למה זה נאמר בצורה עקיפה שצריך להבין ממנה מה הכוונה במושג אורה, ומה באה לבטא המילה שמחה וכן בהמשך הפסוק?

/המשך בדף הבא/

מבאר השפת אמת שהחידוש היה שהם חשו את האור של התורה והמצוות, ולא קיימו אותם בצורה חיצונית כפי שלפעמים אנו ניגשים ללימוד תורה ולקיום המצוות. הם הרגישו שהתורה היא האור שלהם, והששון שלהם הוא במצוות המילה וכן על זה הדרך בהמשך דרשת חכמים.

בימים אלו שאנו בישיבה מקדשים ללימוד תורה בצורה מתוקה ונעימה אנו משתדלים להיות במקום הזה, של אורה זו תורה, ומי שנכנס לבית המדרש מתקשה להישאר אדיש לנוכח ההתלהבות של התלמידים מלימוד התורה. ממש כך.

הורים שמעוניינים לחוות את הדבר מוזמנים להצטרף אלינו, ככה בספונטאניות, להגיע ולהצטרף ללימוד.

נסיים בתפילת "והערב נא ה' א-לוקינו את דברי תורתך.. ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".

בהרכה ובציפייה אגמרתון מוצח

הרה חיים אינש

ראש הישיבה

